

# Een passie voor draadjes in weefatelier Tissien

In weefatelier Tissien, van Ineke Elsinga, staat een groot weefgetouw in de etalage. „Het trekt de aandacht, vooral als ik erop aan het werk ben.”

Ineke heeft een 'passie voor draadjes', die ze overbrengt tijdens haar weeflessen.

„Tissien komt van tisser, het Franse werkwoord voor weven. Daarbij: ik heet Ineke of kortweg Ien, 't is Ien' maakt me herkenbaar in die naam. In de jaren zeventig verslond ik 'Het Complete Handwerken', een destijds populaire boekenreeks van Henriëtte Beukers. Er zaten materiaalpakketten bij, waarmee ik graag experimenteerde. Zo kwam ik in aanraking met het weven, maar als hobby vraagt het ruimte, tijd en geld en van alle drie had ik te weinig. Op mijn zeventiende kochten mijn moeder en ik samen een weefgetouw, maar helaas, dat was het niet. We waren allebei gedesillusioneerd over kwaliteit en mogelijkheden. Ik geef nu adviezen over de aankoop van een weefgetouw en zeg



## Heilig Vuur

Atelier Tissien, Jansweg 27, Haarlem. Weeflessen, expositie en verkoop van garens en weefgetouwen, open atelier vrijdags van 11 tot 14 uur, [www.tissien.nl](http://www.tissien.nl)

altijd: sla een goedkope aanschaf over en koop meteen iets goeds. Voor een redelijke prijs zijn er mooie weefgetouwen waarop ik iedereen in korte tijd kan leren weven.”  
„Er is een periode in mijn leven



Ineke Elsinga in haar atelier.

FOTO PAULA ZUIDHOF

geweest waarin het minder goed met me ging. De voorgeschreven rust gaf me de gelegenheid om me volledig te concentreren op het weven. Het tellen, de herhaling, maar ook de technische uitdaging schiep orde in mijn

bèta-hoofd. De aanleg voor rekenen en wiskunde heeft er altijd ingezet. Weven vraagt ritme en volledige concentratie. Het is een solistische bezigheid die nog steeds goed bij mij past. Ik ontdekte de mogelijkheden van

kleuren en dessins en die ontwikkeling gaat bij mij nog steeds door. Vanuit mijn werk als IT'er met computersystemen ken ik het denken in 'enen en nullen'. Getallen en ook letters, soms niet meteen herkenbaar, zijn kenmerken geworden van mijn weefontwerpen.”

„In 2005 ben ik met Tissien begonnen, eerst vanuit huis. Sinds 2014 werk ik in mijn winkel en atelier aan de Jansweg, vlakbij het station. Ik geef mijn weefervaring graag door aan andere wevers, beginners en gevorderden. Zelf ontdek ik nog steeds nieuwe mogelijkheden in het ontwerpen van patronen. Momenteel weef ik huishoudtextiel in verschillende kleuren en motieven. Handgeweven producten zijn te koop in het atelier, de wafeldoekjes en handdoekjes zijn binnenkort ook verkrijgbaar zijn bij Kweekdesign in het Kweektuincomplex in Haarlem-Noord.”

Paula Zuidhof